

Kerknieuws Made en Drimmelen



Jaargang 7, juni 2024

Kerkdiensten

Zondag 2 juni

10.00 uur: hr. Peter de Jongh uit Raamsdonksveer

Organist: An Woltering - Boezer

Deurcollecte: Restauratiefonds

Dienst in Drimmelen

Zondag 9 juni

10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries

Viering Heilig Avondmaal

Dienst in Made

Zondag 16 juni

10.00 uur: mw. Beatrijs Hofland uit Oosterhout

Organist: Leo Alewijnse

Deurcollecte: onderhoud kerkhof

Zondag 23 juni

10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries

Dienst in Made

Zondag 30 juni

10.00 uur: ds. M. Wagenvoorde uit Breda

Dienst in Made

Zondag 7 juli

10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries

Dienst in Hooge Zwaluwe

De diaconale collecten in juni zijn bestemd voor: Stichting Puur Nah.

Agenda

Dinsdag 4 juni: 14.00 uur, combi KR vergadering, kerk Drimmelen.

Donderdag 13 juni: 14.00 uur, open kerk, kerk Made.

Vrijdag 14 juni: 15.00 uur, burg. huwelijk, kerk Drimmelen.

Donderdag 20 juni 14.00 uur, open kerk, kerk Drimmelen.

Vrijdag 28 juni: 15.00 uur, burg. huwelijk, kerk Drimmelen.

Zaterdag 29 jun: 14.00 uur, burg. huwelijk, kerk Drimmelen.

Kerkelijke zaken

Een aantal jaar geleden is het boek “Sporen van God in het dorp” van Jacobine Gelderloos uitgegeven. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar de betekenis van kerken voor de leefbaarheid van het platteland. Het boek wil dorpskerken nieuwe perspectieven aanreiken door op een andere manier naar de rol van de kerk in het dorpsleven te kijken. Het is een plaats waar reflectie, zingeving, ritueel, zorg en gemeenschap samen komen. Als kerk hebben we een unieke plaats in het dorp. Het gebouw is gezichtsbepalend voor het dorp en als gemeenschap mogen we op verschillende manieren van betekenis zijn voor het dorp. De vraag voor ons is steeds weer hoe kunnen we kerk zijn niet alleen voor onze kerkelijke gemeente, maar ook voor ons hele dorp.

Op 13 juni volg ik een online proeverij van de dorpskerkenbeweging. Dorpskerkenambassadeurs vertellen dan hoe je sporen van God in je dorp kan ontdekken. Dat die sporen er ook in onze dorpen zijn, daar ben ik van overtuigd. Onze uitdaging is om die te ontdekken en hoe we die kunnen versterken.

Want daar zijn we toch toe geroepen, gemeente van Christus zijn in het dorp waar we wonen en werken, om daar een zoutend zout en een lichtend licht te zijn.

De komende maanden liggen de meeste activiteiten stil in de kerk. In juni, juli, augustus en september zal ik 1 middag in de maand in beide kerken aanwezig zijn. Iedereen is dan van harte welkom om even stil te zijn, een kaarsje aan te steken of voor een gesprek.

In juni ga ik twee keer voor in Made. 9 juni vieren we met elkaar het avondmaal en 23 juni zal een speciale dienst worden, waarin we de zomer met elkaar zullen inluiden.

Een hartelijke groet,
Griselda Aanen

Meeleven

Op het moment van schrijven zijn er geen (ernstig) zieken in onze gemeenten. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Wel zijn er gemeente leden die te maken met chronische ziekten en zorgen. Laten we hen ook niet vergeten in onze gebeden en in onze aandacht voor hen.

Dankwoord

Ik wil iedereen van harte bedanken voor de belangstelling, in welke vorm dan ook, tijdens mijn behandelingen en operatie.
Het heeft ons goed gedaan.

Leni en Arij Molegraaf

Open kerk voor het dorp

Donderdag 13 juni is de kerk in Made open van 14.00 tot 16.00 uur en donderdag 20 juni is de kerk in Drimmelen open van 14.00 tot 16.00 uur. Je bent van harte welkom! Kom gerust even langs, om een moment stil te zijn, een kaarsje aan te steken of voor een gesprek.

Uit de Gemeenten

Op vrijdag 26 april kwam ik er achter dat ook de kerkraden van Made en Drimmelen in het complot zaten voor het verkrijgen van een koninklijke onderscheiding. Namens de kerkraden trof ik Griselda aan in de Antonius-abt kerk in Terheijden waar de burgemeester mij een lintje op spelde. De volgende dag kwam ik er achter dat ook de kerkraad van Hooge Zwaluwe op de hoogte was want er lag een felicitatiekaart in de brievenbus.

We raken er al aan gewend dat we tijdens de zondagsdiensten een gezin met 2 jonge kinderen te gast hebben. Er liggen tegenwoordig kleurplaten in de kerken klaar en de gastpredikanten worden geïnformeerd dat er kinderen in de dienst zullen zijn.

Op zondag 28 april was ds. Jos van den Hout uit Raamsdonksveer voorganger en Mark van der Sluijs was organist (ook uit Raamsdonksveer). De gastvoorganger had 3 plaatjes voor op het tv scherm. Dit gebruikte hij tijdens zijn preek waarin hij onder meer sprak over het opkomend antisemitisme en de verschrikkingen van oorlog. Hoe kom je als mens tot oorlogsmisdaden. Is dat het dierlijke in de mens? Dank zij de Heilige Geest heeft de mens de mogelijkheid tot het goede. Jezus heeft ons uit vriendschap gekozen en vraagt ons de liefde te delen. Door dit te doen gaan we een beetje op Jezus lijken.

Zaterdag 4 mei werd in de kerk van Drimmelen de dodenherdenking voor Made en Drimmelen gehouden. De kerk was goed gevuld met belangstellenden. Een zangeres en een zanger/pianist brachten mooie liederen. Zelf mocht ik een toespraak houden over de 4 neer geschoten geallieerde vliegtuigen in de voormalige gemeente Made en Drimmelen. Na kranslegging bij het oorlogsmonument aan de Dorpsstraat en dat voor de Biesboschboeren aan de Amalia van Solmsstraat was er nog een samenzijn in het dorpshuis.

Op zondag 5 mei ging onze consulent ds. Wim Bisschop uit Breda voor in de kerk in Drimmelen. Hooge Zwaluwe was ook aanwezig en dit zorgde voor een goed gevulde kerk. Voor de kinderen had Wim een verhaal over een zwaan en een meeuw.



In zijn preek had de gastpredikant het over de liefde van God. We mogen laten zien dat we blij zijn dat God ons liefheeft en dat we medemens mogen zijn voor de ander. De liefde van God mag je met de ander delen. Jezus heeft zijn leerlingen (en ook ons) de opdracht gegeven samen verder te gaan en de gemeente samen te houden. Maar wat zal de gemeente (de kerk) missen als je als lid niet meer meedoet. Ook daar mag je je steentje aan bijdragen.

Ds. Schipper uit Dordrecht ging voor in de Madese kerk op 12 mei. De gastpredikant nam ook even de moeite om aan het begin van de dienst de kerk in liep om een praatje te maken met de aanwezige kinderen. Thema van de preek was “effe wachten”. Dit i.v.m. de “Wezenzondag”. Jezus heeft gezegd dat Hij zal terugkomen. Wachten op de wederkomst is verwachten, voorbereiden, klaar maken.

In de tussentijd krijgen we de opdracht lief te hebben en het gebod van de Liefde te bewaren. De Heilige Geest, de andere “Ik ben bij je” is in ons. We worden niet alleen gelaten.

Griselda ging voor in de Pinksterdienst op zondag 19 mei in Drimmelen. Speciaal voor de kinderen had ze een vlieger meegebracht om het begrip Pinksteren uit te leggen.

De wind die nodig is om te vliegeren is de Heilige Geest. De 2 stokjes (in kruisvorm) aan de vlieger geven stevigheid. Dat is Jezus. Een touwtje is nodig om de vlieger niet te laten wegvliegen. God is degene die het touwtje vast houdt. Eigenlijk al een preek op zich.

Onder het thema “hoop, lef en trots” preekte Griselda over de nieuwe wind die God laat waaien. God heeft een nieuw beleid dat moet worden uitgevoerd door de Kerk. God gebruikt voor Zijn missie ons als gelovigen.



Op dinsdagochtend 21 mei waren mensen uit Drimmelen en Made naar de kerk in Drimmelen gekomen voor de voorjaars schoonmaakbeurt. De stoelen gingen aan de kant om de vloer te schuren, de ramen werden gelapt en zelfs vele koper kreeg een beurt. Kortom: er is hard gewerkt en het was ook nog gezellig.

Groet, Louis van Sujlekom



Begraafplaats Oud-Drimmelen

De op 16 mei geplande werkdag op de begraafplaats kon wegens de hevige regen niet doorgaan en werd uitgesteld. Oud Drimmelen en ook de omgeving van de begraafplaats werd druk bezocht tijdens de dagen van het kunstproject Natuurlijk Mooi. Op donderdag 23 maart was het weer gunstiger voor een werkdag. Het kerkhof werd goed aangepakt en nog een klein gedeelte er buiten.



De parkeerplaats zal op een andere keer aangepakt worden. Omdat Ria uit Oud Drimmelen in het ziekenhuis opgenomen was werd voor het koffiedrinken uitgeweken naar Sjaak en Cecile. Daar was het ook gezellig toeven.

Verjaardagen 75+ (Made en Drimmelen)

Drimmelen

02 juni	Mw. B.W. Jansen - Bulsink
21 juni	Mw. F.H. Snoek - Mulder
25 juni	Mw. S.L. van Loon - Saarloos
25 juni	Hr. A.D. Molegraaf
27 juni	Mw. L.P. Molegraaf - Hage

Allen een fijne verjaardag toegewenst en van harte gefeliciteerd!

Collecten (Made en Drimmelen)

Made

12 mei	Kerkvoogdij	€ 15,50
	Kerkvoogdij	€ 15,48
	Diaconie	€ 13,50
26 mei	Kerkvoogdij	€ 21,73
	Kerkvoogdij	€ 21,80
	Diaconie	€ 21,60

Drimmelen

05 mei	St. Leergeld	€ 54,45
	Kerk	€ 65,20
	Rest. Fonds	€ 60,75
19 mei	St. Leergeld	€ 32,85
	Kerk	€ 51,80
	Rest. Fonds	€ 26,50

Kerkvoogdij (Drimmelen)

Kerkbalans / Giften

25 april	€ 100,00
30 april	€ 500,00
05 mei	€ 150,00

Alle gevers hartelijk dank.

Diaconieën Made en Drimmelen

Actie Vakantietas,

De diaconie van Lage Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg heeft besloten ook dit jaar in de gemeente Drimmelen de actie "Vakantietas" te organiseren voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs, die in de zomervakantie bij huis blijven omdat er geen geld is voor vakantie-uitjes.

Op dit moment zijn er 160 aanmeldingen voor zo'n tas, we verwachten dat dit oploopt naar 180. Tassen worden gevuld met binnen- en buiten speelgoed, knutselspullen en wat lekkers.

Kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen: 4, 5 en 6 jaar, 7, 8 en 9 jaar en 10, 11 en 12 jaar. Dat vergemakkelijkt de inkoop en zo krijgt elk kind een tas met passende presentjes. Geprobeerd wordt zo duurzaam mogelijk in te kopen, b.v. gebruikte spullen die er nog als nieuw uitzien; boeken, knuffels, poppen, spelletjes.

De kosten zijn begroot op ongeveer € 2.400. Er zijn al enkele giften ontvangen, er is wat geld over van de vorige actie en vanuit de katholieke parochie is de opbrengst van een collecte gedoneerd.

Hooge Zwaluwe heeft zich aangesloten bij deze actie en Made en Drimmelen doen dat ook. Made en Drimmelen maakten elk € 250 over. Tijdens een kerkdienst in juni zal nog iets gezegd worden over deze actie en er zal een 'vakantietas' getoond worden.

Aan onze gemeenteleden vragen we om (een aantal) tassen te sponsoren (€15/stuk). U kunt uw bijdrage overmaken naar de diaconie van Drimmelen IBAN NL65 RABO 0373 7368 78. Vorig jaar bracht deze oproep € 228 op.

Er wordt ook iemand gevraagd die in de eerste week van juli, samen met Inge Berendsen, de tassen wil rondbrengen in Made.

En tenslotte: Mocht u iets in de kast hebben liggen, geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar? Lever het in bij een diaken.

Collecten ten bate van derden:

Aan Mercy Ships (collecten maart) is een gift van € 581,25 overgemaakt namens Made en Drimmelen.

Naar Kerk in Actie (collecten april) is € 303,48 overgemaakt namens Drimmelen.

Levensbrood

*hij gaf zichzelf
als brood, als kracht
als echte levensmoed*

*opdat wij door zijn
kracht gesterkt onszelf
kunnen overwinnen*

*te vaak vergeten wij
zijn liefde, zo groot
zijn inbreng in ons leven*

*hij man van brood en wijn
die vol van liefde ons
steeds weer wil vergeven.*

Tekst: Rita Arends



Algemeen

Kerkelijk werker Made en Drimmelen.

mw. G. Q. Aanen - de Vries
A39, 2975 BB Ottoland
tel. 06 36 28 44 91
e-mail. griselda.aanen@planet.nl

Scriba, Made

dhr. D. Heil Szn
Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 0162 - 68 69 23
e-mail. dhei@hotmail.com

Scriba, Drimmelen

dhr. L.A. van Suijlekom
Patrijsflat 11, 4921 WJ Made
tel. 06 15 30 32 16
email. pkdrimmelen@hotmail.com

Bankgegevens, Made

Kerkvoogdij
NL40 INGB 0001 0998 62
NL49 ABNA 0478 0421 59
Diaconie
NL13 RABO 0132 5213 18

Bankgegevens, Drimmelen

Kerkvoogdij
NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie
NL65 RABO 0373 7368 78

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.

dhr. D. Heil Dzn
Lignestraat 21, 4921 ET Made
tel. 06 12 39 85 07
e-mail. dirkheil@hotmail.com

Website

www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl